

1. Roms brand.

1.

Genom de föga upplysta gatorna i staden Rom under konung Cæsar's tid, ilade en en högrest gestalt med stolt hållning.

Det var en ung man med namn Antonius.

Han hade synbarligen brädfom och skyndade i väg så fort han kunde. Han tyktes väl känna till staden, ty han förirrade sig ej i denna labyrinth af gator, utan hvarje gång han kom till ett hörn, så vek han af med obekämdertlig säkerhet.

Gatorna voro ganska smala och, som sagt, icke försedda med någon annan upplysning, än den, som de uti de här och där öppnade fönstren stående, gusen erbjödo. Ehuru månen sken, hade den svårt att söka sig ned i de fränza gränderna, isynnerhet då husen på ömse sidor gatan ofta voro tio- ja till och med femtonvånings höga.

Antonius kom, efter att hafva vikit om otaliga hörn,

sluthjen till en bredare och förnämre gata. Huseu vid denna utvisade nogsam, att gatan beboddes af höga, rika, mäktiga personer. Endast palats, palats vid palats.

Men Antonius brydde sig ej om att betrakte dessa architecturens mästerwark, utan gick med sofbrunden häftighet framåt.

Plömmen till ett af de ståtligaste palatsen, stannade han. Antonius kastade en blick på sin kläddel.

Ähuru den ej var rik, kunde man ej anmärka något mot snyggheten. En feurfeurfaragd kapepa war kastad öfver axlarna och kring lifvet satt ett bälte med en dolk i. Välgjorda sandaler betäckte fötterna.

Skulle han våga sig in i detta palats, han en fattig, fadertlös och moderlös ung man?

Ett ögonblick satte sig hans stolthet däremot, och han trokade samt var färdig att vända om, men slutligen förmådde en annan känsla honom att beträda den breda marmortrappan.

Antonius sprang några steg upp för Trappan och inträdde i ett atrium eller en försäl.

En vakt gick här af och an.

Da denne varseblef den främmande, gick han fram

til honom och sporde hvad ^{han} önskade samt underkände tillika att hans höge herre, Claudius, ej var hemma.

En glädjeblikt lystet till i Antonii ögon.

— Jag önskar ej träffa Claudius, din herre, sade han.

— Hvem då? frågade vakten, som hette Lucius.

— Hans som, den gode Cinna, svarade Antonius.

— Din önskan blir ej uppfylld, ty Cinna är med sin fader Claudius, gennåtte Lucius i det han vände sig om, och afskedade på detta sätt Antonius.

Men denne kunde vid Lucii ord ej återhålla en ny rörelse af glädje. Han fortsatte:

— Jag beklagar att hvarken Claudius eller Cinna är hemma, men vågar jag fråga om Claudii sköna dotter Marcia kan träffas?

Lucius vände sig om.

— Hvem är du? Hvad heter du? Skall jag våga föra dig in i palatset? Den ädle Claudius och hans son Cinna äro borta hos Nero.

— Mitt namn är Antonius. Jag känner den sköna Marcia och önskar få tala med henne. Du har mitt ord, att jag är en hederlig man, sade Antonius slott och trötade på sig.

— Sakta, sakta, jag skall se till. Stanna här.

Antonius!

Lucius försvann, men återkom snart.

— Marcia smottager dig. Du får inträda, underkände han Antonius, som ej var sed att begagna sig af tillåtelsen.

Antonius gick igenom några rum och inträdde i en sal åtföljd af Lucius, som ledsagade honom.

Denne uppmanade honom att vänta och gick till sin förra post.

Antonius var ensam.

Efter en stund sköts ett draperi åt sidan och en, ung, skön, strålande företeelse visade sig i salen.

Det var Marcia.

— Du, Antonius! utropade hon och sprang emot honom.

— Ja, dyra Marcia, svarade Antonius något förläget.

— Huru har du vågat komma hit, Antonius? frågade den unga flickan oroligt. — Du vet ju att Claudius, min fader ej tycker om dig.

Den unga mannen blef ännu mera förlägen, men sade dock:

— Marcia! Jag vet att din fader, den ädle Claudius

utan gilligt skäl hyser fördom mot mig, men du älskar
mig, Marcia — — —

— Ja visst!

— — — Nå, får jag ej då komma och betrakta dig?

— Ah! Käre Antonius! Har det därför, som du vågade
övertreda min fars fröske? Jag älskar dig, Antonius,
och du får därför ej nödigtrivis utsätta dig för faror. Det
var en lycka denna gång att Claudius ej är hemma, men
hvem har sagt att det alltid är så!

Antonius påminde sig nu, att han haft ett ärende till
Marcia, hvilket han vid åsynen af henne för en stund
bortglömt.

— Förlåt, Marcia, om jag sårat dig, sade han.

— Ah, jag visste det, att du ej hade för afsigt att
såra mig! Men låt det vara första och sista gån-
gen, som du ~~öfvergått~~ inkommit i min fars hus. Så här
utan anledning, sade Marcia.

— Marcia, du får ej döma mig så! Jag har kommit
hit för att underrätta dig om någonting, svarade An-
tonius i särad ton.

— Ah! utropade hon. — Förlåt mig i din ordning,
käre Antonius, min häftighet.

— Järna, ehuru jag ingenting har att förlåta dig,
Marcia, sade Antonius idet han kysste hennes

hand.

— Hvad är det, som du har att meddela mig? frågade Marcia.

— Vajonting, som jag hoppas äfven skall göra dig bedröfvad, ehuru den gjöst mig det.

— Om underrättelsen gjöst dig bedröfvad, så huru kan du tro, att ej äfven jag skall känna bedröfvelse, sade Marcia förebrående.

— O! Hvad jag älskar dig Marcia! utropade Antonius.

— Jag älskar dig ännu högre! utropade Marcia. och kastade sig i hans öppnade armar.

En ögonblick af hänsyckning.

Båda dessa unga tu oskyldiga varelsers tankar voro i en helt annan värld än denna.

Marcia såg i sitt inre fusesn bilder skymta förbi. An voro de, Antonius och Marcia, man och hustru i ett frefligt, lyckligt hem med två små, söta varelser i famnen. Allt var så lyckligt — de älskade sig hvar andra — båda voro så nöjda ... o! hvad det var härligt! — — men så såg hon två unga, sköna varelser knäböjande framför en härd, obeveklig man. Det var Marcia och Antonius, som bejärde hvarandres hand

7.
af hennes aristokratiska fader "Bort, olycklige, bort är min
äryn! Återvänd aldrig," dessa ord höro ut Claudii mun.
Det var en sorglig tafel! — — En Tår kom i Marcias
öga vid denna tanke. Men så framsmög
sig åter för Marcias inre blick dessa leende, ljuf-
liga taflo!, som kommo henne att småle alltför lyck-
ligt. — —

Antonii tankar, voro ungefär enahanda. Endast
den åtskilnaden att hans ej voro så poetiska. Han hade
lidit mycket och kunde således ej alltför vantastadt
hängifva sig åt ögonblickets häryeckning. — —

Men detta ögonblick blef blott alltför kort.
En röst uppräkte dem ur dessa drömmrier.

Det var Lucii.

Denne hade fått befallning att, så fort hennes fa-
der hemkom, underrätta Marcia däröf. Hon hade
nämligen tänkt, att Antonius vore någon person, som
önskade träffa Claudius, men hade ett ärendes, som
kunde, då Claudius själf ej var tillstades, meddelas
henne.

Lucius uppfyllde nu sin härskarinnas befall-
ning, och underrättade de unga två i sin näst för-
vänad ton, framkallad af dessas ställning, som denna

för dem nu fruktansvärda nyhet.

Båda hoppade till vid Lucii ord, och i synnerhet Marcias ansikte hade utseende af den största oroför-
 enad med en glödande rödnad, till hälften af blyg-
 sel, till hälften af harm. Marcia var orolig bä-
 de för Antonius och sig själf.

Antonius oroades åter endast för Marcias skull.
 Själf kunde han nog reda sig ur saken.

Alla tre voro förlägna.

Det var en obekvämlig situation.

Antonius blef den förste, som bröt tystnaden:

— Skyndsamt, för Guds skull, älskade Marcia, till
 dina rum, så att ej din fader får träffa oss här —

— Men, afbröt Marcia, detta rum är ett af mina.

— Ah! Då måste jag ila bort! utropade Anto-
 nius och var färdig att springa sin väg i det han upp-
 manade Lucius att visa honom den.

— Vänta! vänta! ropade Marcia och rusade ef-
 ter dem. Vänta! vänta! Jag skall göra en fråga af
 dig Lucius. Var lugn, Antonius! Jag vet nog en
 utväg i nödfall.

Antonius och Lucius återvände och kastade frå-
 gande blickar på Marcia.

— Lucius! sade denna. — Säg du om min fader
gick upp till sin flygel, eller ännu har kommit hit? 9.

— Din ädle fader Claudius, Marcia, underrättade
de mig om att han var på sina rum, ifall någon be-
sökande anlände, svarade Lucius, som hela tiden ej
förestått någonting, och var mycket förvirrad och orolig för
att Marcia skulle blifva ond på honom. Nu var han
mycket glad öfver att Marcia ej syntes ibogkomma nå-
gonting, och han dölde sin glädje under sin djupa bug-
ning, så han svarade.

— Då, käre Antonius, återtog Marcia, för vi ämnar
samtales en stund. Du hade ju något att säga mig, Lucius,
du kan gå tillbaka på din post, och du underrättas mig
genast om min fader möjligtvis skulle komma den
vägen; se nog omkring dig i alla rummen omkring
atrium. gå!

Lucius försvann.

— Hvad var det du skulle berätta för mig, älskade
Antonius, då vi blevo afbrutna genom detta obehagli-
ga uppträde? först för Marcia, sedan de voro ensamma.

— Du har nu ingenting att frukta — — —

— Än du då?

— Slike jag håller, förtröskade Marcia med ett smäle-
de. — min fader är nu på sina rum och stann-

na. där minst till ^{septima} ~~bloctan~~. Vi ha således en timme på oss, innan vi behöfva förvänta ett besök af min fader. Du ser nu, att vi kunna vara lugna.

— Men kanske det ända vore bäst att jag begäfre mig åstad.... Om din fader till exempel just i dag ej skulle stanna så länge på sina rumm... Antonius var ännu helt froksam.

— Omöjligt! Omtala nu för mig, hvad du skulle!

Antonius märkte det ofäliga i Marcias ton, och han anade därför, att det häller ej vore så "omöjligt", som Marcia påstod, nämligen att hennes fader tidiga-re än vanligt skulle besöka henne. Men han be-slöf att göra Marcia till viljes och nu genast sä-ga henne sin hämlighet, för det att ej tid onödigt-vis skulle förlösas.

— Nåväl! sade han därför. Jag skall säga dig mitt ärendes så få ord, som möjligt. Först må du höra följande till förklaring: Jag är, som du vet, fader och moderlös och har varit det ända sedan min tidigaste barndom. Min fader har jag aldrig sett. Min moder dog, då jag var 7 år gammal. Det var med knapp nöd, som jag fick henne begraf-ven med grannarnas tillhjälp. Min stackars,

12.
älskade moder! — En lår lyfte vid denna högtiden
i Antonii öga,

Äfven Marcia kände sig röd.

Därpå fortsatte den förra:

— Min moder hade varit så god, så mild mot
alla. Hon hjälpte alltid den behöfvande, då
hon hade råd därtill. Men tyvärr voro vi fattig-
ga, så att hon ej ofta kunde utföra denna slags
välgörning. Då hon aflidit, sökte den medlid-
samaste af våra grannar igenom alla våra lä-
dor och min mors chifforier efter pengar, med
den påföljden att hon verkligen fann några kop-
parmynt. Ett af dessa tillägnade hon sig för söke-
ningen; de andra behöll hon för min skull. Hon
tog mig nämligen, sedan min mor var begrafven,
till sitt hus och behöll mig där några dagar,
samt lät mig få mat. Men därpå sade hon till
mig att penningarna voro slut, och att hon ej
mera ärnade föda en sackarunge. När jag blef nå-
got äldre, förstod jag tydligt, att hennes medlid-
samhet endast var ett sken, och att det ej räckte lång-
re än de penningar, man gaf henne. — Som sagt!
Hon körde ut mig. Jag gret och bad, men hon
lade döförat till och stängde sin döör, utan

att svara. Tårarna strömmade ut för mitt ansikte och jag gick bort från hennes hus. Det var en vacker morgon, och jag företog mig en promenad utåt landet. När jag gick längsmed gatorna i staden snyflade jag supphösligt, men ingen människas brydde sig om mig. Men barnets sorg försvinner snart, och då jag var utkommen ur staden, ut på det härliga landet, upphörde mina tårar att rinna, mina snyflningar tytnade och jag begynte springa och leka. Helvädagen förflöt sålunda. Jag hade kommit långt bort från staden, utan att veta det. Då jag vände mig om, för att gå hem, märkte jag detta och i högsta tillika min sorg på morgonen, hvareför jag åter begynte gråta, och satte mig på en sten vid vägen. Vägen gick förbi en vacker flod, och på andra sidan om den var en grönskande småskog. Det började mökna och vinden susade så behagligt i trädernas toppar, samt krusade vågorna på den af månen belysta, silfverklara floden. Hade jag varit äldre, skulle jag pennit näjden förtjusande. Men nu såg jag att detta endast med skrämsele, och åhöde med förskräckelse vindens sus. — Bäst

jag då satt där och gret, kom en man ridande framåt vägen. Då han såg det lilla, öfvergifna och snyftande barnet vid sina fötter, steg han ned af hästen, kom till mig och frågade flere gånger, ^{hvad} jag rose. Men jag gret endast och gaf osammenhängande svar. Pluttligen fick han dock veta att mitt namn var Antonius. Han steg upp från sin nedlutade ställning, mumlade någonting, som jag ej hörde, samt ärnade åter sätta sig upp och resa vidare. Men jag spörde efter honom, snyftade och bad, att han ej skulle lämna mig. Han betraktade mig en stund, därpå tog han mig i sina armar, utan att säga ett ord, satte sig upp i sadeln tillsammans med mig, och vi fortsatte in i staden vår färd. Där togo vi nattkärberge hos en för mig obekant person, och fortsatte vår resafotjände morgon. Efter 5 dagars fotlopp kommo vi till en stad. Min väljörare bodde där. Han var ogift och upptog mig som fosterbarn. — Nu har jag ej mera många ord kvar... — Genom en händelse, som ej höt hit, kom min väljörare och fosterfar att få veta det jag var hans brorson. Han blef efter denna underrättelse än öm-
mare mot mig. Min farbrod var rik, och jag fick gå i

skola. Tio år förflöts på detta sätt i lugn och ro. Men så kom en sorgedag. Min farbror insjuknade hastigt. Under sin sjukdom inkallade han mig en gång till sig om natten och gaf mig ett litet paket med orden: "Se här, min son! Tag detta paket och göm det väl! Det är ena hälften af mitt testamente. Men du får ej öppna det förrän efter 3 år, på din 20:nde födelsedag. Kom ihåg detta, och din farbror skall väl signa dig. Jag känner att jag snart skall dö!" Därpå lutade han sitt hufvud utmattad mot kudden och insomnade. Jag föblef hela natten gråtande vid min farbrores bädd och fundrade på hvad paketet mände kunna innehålla, utan att komma långt framåt med mina gissningar. Slutligen grydde morgonen och jag steg upp från min sittande ställning för att aflägsna mig. Mina ben voro aldeles bestämnade, och jag höll på att falla omkull, då jag öfverligningsvis fick tag i sängkanten. Men min hand vidrörde på samma gång någonting kallt, så att jag förskräckt kastade blicken på min farbror, — då — hvem kan beskriva min förskräckelse

och outhärliga bedröfvelse — jag såg att han¹⁵
var — död. Han hade aflidit under nat-
ten, utan att jag vetat någonting därom.
— Jag vill ej längre plåga dig, älskade Mar-
cia, med dessa dystra hägkonster, utan
endast nämna, att då jag erhöll känne-
dom om andra delen af testamentet —
icke paketet. — så fick jag veta att min
farbror var skyldig omätligt mycket pen-
gar, eller att alla hans tillgångar jämt
räckte till. Skulderna betalades genast
ända till sista skillingen, — och jag var
utfattig. Jag hade ej kvar annat än paket-
et. — Uti tre långa år har jag måst
kämpa för min tillvaro, och jag har flere
gångar varit beredd att ta' lifvet af mig,
men, som du vet, jag är kristen, och
han får ej begå självmord, ty det är synd.
— Nå, hur gick det med paketet?
frågade Marcia, då Antonius gjorde ett up-
pehåll.

— Paketet! Ja, det var just det jag
skulle komma. Jag skulle öppna det på

16. min 20:nde födelsedag, och denna dag in-
träffade just i dag. Jag har ej sofvit als i natt
natt af bara nyfikenhet. Ändtelligem då
det blef morgon, öppnade jag paketet. —
Hvad tros du det innehöll, Marcia?

— Kanske något dyrbart smycke, några
stora ädelstenar, värda millioner — eller —
hvem vet? gissade Marcia

— Du bedrog dig ganska bra, min älska-
de, upplyste Antonius. Paketet innehöll
— några guldmunt och ett papper. Detta
var redan gulnadt och fullskrifvet. Jag
läste igenom det, och där stod, utom myk-
ket annat, äfven det att min farbrods inner-
ligaste önskan vore den, att jag blifve — sol-
dat.

— Hvad! Soldat! utropade Marcia.

— Ja! svarade Antonius. Och jag har
nu kommit hit för att underrätta dig
om detta och säga afsked af dig. Ti ha
ju lofvat att ej resa bort ^{for} till längre
tid utan att underrätta hvarandra där-
om.

— Du tänker då resa? 17.

— Naturligtvis. Antonius såg förvånad på Marcia ^{och} med någon förebräelse i blicken.

— Förlåt mig, älskade Antonius, att jag glömdet, det din farbrors önskan är din lag. Men när jag tänker på att du skall resa, blisodatt, kanske dö.... o!....

Marcia kastade sig gråtande i Antonius armar.

— lugna dig, min älskade! uppmanade denne: — Jag skall ej dö, jag skall....

Antonius årnade fortsätta, då en barsk stämma utropade:

— Olycklige, hvad är detta?

— Min far! utbrast Marcia och föll afsvimmad ner.

Antonius fick ej fram ett ord.

— Hvem är ni, eländige skurk? utbrast den af vrede blossande Claudius. — Hvem är ni, som vågar intränga i mitt hus, till min dotter. Hvem är ni?

Antonius hade stått med ryggen vänd mot Claudius, men vände sig nu om.

Claudius igenkände genast Antonius och skar tänderna af raseri.

— Hvad! Det är du, Antonius! Eldändi-
ge usling! ... Vet du ej att jag hatar dig,
vet du ej att jag afskyr dig? Skurk!
Hur' har du vågat! ... Vänta! ...
Hvad? Hvad nderstår du dig att göra,
tillade han därpå, då Antonius försökte
upplyfta Marcia från golvet. — Usling!
Rör ej vid min dotter, Marcia! Ut med
dig! Vet du ej att ...

— Claudius! afbröt om Antonius, dö-
le Claudius, min älskade Marcias fa...

— Hvad! Hvad var det för ett ord?
Älskade! ... Ut, ut, din usling!

— Vänta! Ett ord...

— Ej ett ord! Hör du det? Ut, An-
tonius, eller vill du att jag skall till-
kalla mina tjänare.

— Ser ni ej, Claudius? Er dotter lig-
ger afsvimmad. Skall ni ej hjälpa hen-
ne. Antonius ärnade åter upplyfta Mar-
cia.

19.
— Rör ej vid henne! Jag söker nog för Marcia. Han klappade i händerna.

Några tjänare infunno sig.

Claudius hade blifvit lugn.

— Utkasten den där, där! befallte han sina domestiker.

De ållydde genast befallningen och Antonius blef utkörd, eller rättare utledt, ty han foljde godvilligt med.

Marcia uppvaknade snart ur sin svimning.

Hon var på sitt rum.

Hon kom i första ögonblicket endast otglörligt ihåg hvad, som händt.

Det var öfver sextima, då Marcia gick för att tala med sin fader.

Men en tjänare mötte henne utanför Claudii dörr, med den underrättelsen att hennes fader ej tog i mot någon.

— Men det är ju jag! invände Marcia.

Tjänaren vände henne ryggen och återgick till sin post.

20. Marcia återvände med vacklande steg till sitt rum.

Där kastade hon sig på sin säng och grät.

Den tanken att hon minst af alla hade tillträdde till hennes fader, var stösthj.

En stund förgick på detta sätt, men snart tog tröttheten ut sin rätt och Marcia insomnade.

Hon vaknade först andra morgonen.

d.

Marcia försökte äfven denna dag att få träffa sin fader, men utan resultat. Hon måste stanna ensam på sina rum. Endast hennes tjänarinna fick göra henne sällskap.

Ivonne veckor förflöto på detta sätt.

För hvar dag blef den förs så friska och lifliga Marcia att blekare och fungsinbare. Hon blef bättrertig och grälade på sina jungfrur för hvarje liten förseelse, som förs endast uppväckt ett hjärthigt skratt

och några ord till förmaning.

Sin gamla frötjänarinna afsnäste hon hvarje gång denna försökete trösta och uppmuntra "sitt älskelingsbarn."

Marcia hade blifvit outhärdlig, outhärdlig för andra, outhärdlig för sig själf. — —

Slutligen befriades hon från dessa sorgliga, långa dagar genom — sjukdomen.

Marcia fick feber, stark feber.

Hon yrade oupphörligt.

Claudius älskade mest af allt på jorden sin dotter Marcia, sedan hennes moder hade aflidit.

Men han afskydde Antonius, emedan denne var fattig, utfattig.

Han visste att Antonius var en hedderlig man, men hans aristokratiska tankesätt var att "utan rikedom kommer man ej långt fram i världen," hvilket öfven ju till en del var sant.

Detta hade varit förrän Claudius visste någonting om Antonii och Marcias kärlek.