

Fälsingsfors den 12<sup>te</sup> juli 1898.

Käre Wän och Broder.

Wet du hvad att  
ehuru vi lade näsduken under  
brevet i väskan så hjälpte det in-  
genting ty brevet är alldeles för-  
stört af olja, ledsamt nog, men  
det som engång är gjort är gjort  
Nu måste du ta och sända  
det andra pappret och ta en af-  
skrift af det så att du håller  
afskriften kvar hos dig. Det  
gamla oljade pappret, jämte ett  
25 pennis märke, sänder jag med  
för att du skall få se huru vaka-  
kert det ser ut. Förlåt nu ty det  
var mitt fel att jag ej satt det  
i min rockficka, ty där skulle



det ha hållits om sekri-  
skrytelats.

Vi kommo utmärket bra  
och med en ganska god fart till  
Helsinge. Churu vi stodo närmare  
en half timme på en höjd vid  
vägen och betraktade solnedgången  
kommo vi ändaock fram till Hly.  
gästgiveri kl. half tio, således  
ungefärligen 2 mil i timmen. På  
Hly. gästgiveri lägo vi öfver nat-  
ten och på morgonen togo vi af-  
sked af hvarandra, ty jag reste  
med första tåg hem för att fort-  
sätta mitt arbete här hemma  
och Broder Grönberg fortsatte att  
hjula till Karislojo och ämnar  
stanna där en par dagar om  
han blott har ro att vara bort  
så länge från sina kära vanor,  
ty så var det med mig då jag  
var på Puijais. Nu är jag



äter lugn <sup>o. n</sup> då jag är vid mitt arbe-  
te, ehuru jag känner en verklig  
saknad efter er. Oskar och  
Anton äro två präktiga gossar  
mätte blott alla goda makter  
hjälpa och bistå dem i deras  
sträfvanen så att de skulle gå  
lyckligt genom alla skär och  
klippor. Halsa nu dem  
båda så innerligt från mig  
och mätte Guds frid bo hos  
eder

önskar

Albert.