



STRAND HOTEL
STOCKHOLM

Fru Gerda Uggla

Nylandsgatan 31.

Helsingfors

Finland.





STRAND HÖTEL

STOCKHOLM

STRAFADRESS: STRANDHOTELLET

TELEFON: NAMNANROP

Stockholm den 1 Dec. 1930

Käraste Gerda,

Du har väl fått mitt kort och senare
en bok jag sände härifrån?

Här kommer nu, adresserat till dig, slutet
af manuskriftet. Det är delvis slutet, d. v. s. fortsättningen
ger du det Ruth sedan har, delvis början, d. v. s. titel-
blad, förord etc., som Ruth torde vara snäll och pappers,
liksom jag gjort det, med bokstäper eller latinska siffror.
Jag var glad öfver att få boken färdig i november - den blef
det igen, - såsom jag hade tänkt om i saken. Nu kan jag
ta till mig med något nytta, om inspirationen kommer öfver mig.

Näja, Gerda liten! jag hoppas du nu är fullt
känsligt frisk. Jag har visserligen ej kost någonting från Edes,
men jag glömde väl uppge adress? Bor du här på Strand
hotel - och bod som en furste. Jag har min suite i andra
våningen: salong & arbetsrum, soffa, badrum, väldigt tem-
perat. När har jag ensam bott så fint? Det kostar, men en
känsla af personligt välbefinnande är ju också värd något.

Inga grejor Hännan har jag besökt, ingen upp-
märksamhet har jag ägnat åt kroppens återställande

till Lützen." Tja, det är nog så, att det fattas mig
initiativ. Gösta Stenman hade redan genomfört sin kör
och var sist vecka i Finland. Nu färdigerna vi om att
älska vår resa till Gallopach. Det här är ju och en
ogästvänlig årstid, så inte kunde man resa nu. Och al-
drig skulle jag resa ensam! Men om vi blifva ett litet
sällskap i vår, och det verkligen är ulla's mening att
korsera sig i Gallopach, så blif det nog af för mig
också. Och så kunna vi fortvinna till Italien, rivieran
etc. Du ser, Gerde, den gamla Pedro är förbättrings-
tycke mest om att färdigerna och göra upp planer, när
det gäller nyta förenad med nöje.

Här i Sthlm trivs jag bra. Det gör i alla fall
vändigt godt att känna sig fullkomligt som sin egen
herre med endast arliga och lugna medmänniskor
omkring sig. Hos Stenmans äter jag kvällen på mid-
dag, och så häpa vi ett par gånger besökt teatern, ett
par gånger ha jag besökt filosofiska föredrag. Linda är så
sjukt, att hon ej kan träffas. Emil Landers är död.
Fru Knös var en gång hos mig, men gaf mig ej hopp om ett
ätesseende. Inga bekanta ansikten ses jag på mötena. Så
teoriskt sett är jag en fullkomlig främling.

Ja, käreste Gerde, så här har jag nu pratat om mig,
men kvällen på tankes jag på din regelbundet.

Må så innerligt godt, hälsa alla de dina på det
hjärtligtaste.

Den
P.