

Teosofiska Samfundet.

Teosofiska Samfundet är en internationell förening, som stiftades i New York den 17:de nov. 1875. Dess uppgifter äro:

- I. Att bilda en kärna af mänsklighetens allmänna broderskap utan anseende till ras, trosbekännelse, kön, samhällsställning eller färg;*
- II. Att befrämja studiet af jämförande religion, filosofi och vetenskap;*
- III. Att utforska ännu okända naturlagar samt människans dolda krafter.*

Af dessa tre uppgifter är endast den första bindande för alla medlemmar; de två senare äro afsedda att understödja denna första. Den andra uppgiften afser att göra Öster- och Västerlandet bekanta med hvarandras religion, filosofi och vetenskap och att därigenom nedbryta de skrankor, som olikhet i trosbekännelse och ras upprest mellan dem, samt ställa deras dolda skatter af andlig kunskap till deras gemensamma bruk. Äfven den tredje uppgiften verkar i broderskapets tjänst, i det den gifver människan kunskap om sig själf och sin omgifning och slutligen visar henne den andliga enhet, som ligger bakom alla till det yttre skilda väsen. Men för utförandet af båda dessa uppgifter fordras särskilda egenskaper och särskilda förhållanden; de äro därför icke bindande för alla medlemmar, utan upptagas frivilligt af dem, som äro intresserade och lämpliga härför. En person, som är fullkomligt likgiltig för dessa ting, är dock, om han blott tror på mänsklighetens broderskap och vill verka härför, fullt berättigad att söka medlemskap och hjärtligt välkommen inom samfundet.

Medlemmarne af Teosofiska Samfundet sammanhållas af ett etiskt snarare än ett intellektuellt band, och deras enhet beror på ett gemensamt högt ideal, icke en gemensam lära. Samfundet har inga dogmer, fordrar ingen trosbekännelse, sluter sig icke till något parti, tager ingen del i de ändlösa tvistigheter, som söndra samhället och förbittra det allmänna lifvet och familjelifvet. *Det understöder icke eller söker utbreda någon viss religion; det söker ej att draga någon människa från hennes egen religion, utan snarare uppmanar och hjälper henne att i djupet af densamma uppsöka den andliga näring, hon behöfver.* De läror, som förkunnas i anslutning till samfundets andra och tredje uppgifter, framställas såsom ämnen för studium och till öfvervägande, icke som dogmer, hvilka skola blindt antagas. Att hvar och en bör visa andras religiösa åsikter den aktning och hänsyn, som han begär för sina egna, antages inom samfundet vara en hedersplikt.

Teosofiska Samfundet består af sanningssökare, tillhörande hvilken som helst af världens religioner eller ingen alls, hvilka hafva sammanslutit sig, emedan de godkänna ofvan nämnda uppgifter, emedan de önska aflägsna religiös antagonism och ena olika tänkande människor samt önska att studera religiösa sanningar och delgifva resultatet af sina studier åt andra. Föreningsbandet dem emellan utgöres icke af en gemensam trosbekännelse, utan af ett gemensamt sökande och sträfvande efter Sanningen. De anse att Sanningen bör sökas genom studium, betraktelse, ett rent lif, hängifvenhet för höga ideal, och de betrakta Sanningen såsom ett mål värdt att sträfv till, icke såsom en dogm, hvilken kan påtvingas af en auktoritet. De anse att öfvertygelsen måste vara resultatet af individuellt studium eller intuition, och icke föregå desamma, att den bör stöda sig på kunskap och icke på ett påstående. De utsträcka toleransen till alla, äfven till de intoleranta,

icke som något slags privilegium som de utdela, utan såsom en plikt som de uppfylla. De söka att aflägsna okunnigheten, icke att bestraffa den. De betrakta hvarje religion såsom ett uttryck för den Gudomliga Visdomen, och föredraga att studera den i stället för att fördöma densamma, att utöfva den i stället för att göra proselyter. Frid är deras lösen likasom Sanningen är deras mål.

Teosofin är sammanfattningen af de sanningar, som utgöra grundvalen för alla religioner, och hvilken ingen af dem kan göra anspråk på som sin uteslutande egendom. Den erbjuder en filosofi, som förklarar lifvet och bevisar att rättvisa och kärlek leda evolutionen. Den ställer döden på dess rätta plats, såsom en återkommande händelse i ett oändligt lif, och öppnar porten till en fullare och mera strålande tillvaro. Den återupprättar för världen vetenskapen om anden, i det att den lär människan att identifiera sig själf med anden och att betrakta själ och kropp såsom sina tjänare. Den kastar ljus öfver de heliga skrifterna och religionslärorerna genom att avslöja deras dolda betydelse och rättfärdigar dem sålunda inför förståndets domstol, likasom de alltid äro rättfärdiga inför intuitionens ögon.

Medlemmarna i det teosofiska samfundet studera dessa sanningar, och teosoferna sträfva att förvärkliga dem i lifvet. Hvar och en som är villig att studera, att vara tolerant, att syfta högt och arbeta ihärdigt, är välkommen såsom en medlem, och det beror på honom själf att blifva en sann teosof.

Teosofiska Biblioteket

Boulevardsgatan 7, ingång från gården
lånar böcker åt allmänheten. Litteratur finnes att tillgå på svenska, finska, norska, danska, tyska, engelska.

Utlåningstid: tisdagar och lördagar kl. $\frac{1}{2}$ 7—8 e. m.; sommartid: torsdagar kl. 7— $\frac{1}{2}$ 9 e. m.

Teosofisk Litteratur

säljer och anskaffar Akademiska bokhandeln samt Teosofinen
kirjakauppa, Boulevardsg. 7.

- Annie Besant:* Hjärtats lära.
» Inledning till Teosofien.
» Teosofi och kristendom.
» Reinkarnationen.
» Döden och sedan.
» Karma.
» Självet och dess höljen.
» Fyra världsreligioner.
» Den uråldriga visdomen.
» I förgården.
» Tankens makt.
» Tankekraften.
» Kristendomens inre lära.
» Lifvets gåtor.
» Lärjungaskapets väg.
» De tre vägarna till förening med Gud.
» Det högre lifvets lagar.
Oskar Busch: Hvadan och hvarthän.
Pekka Ervast: Teosofisk uppslagsbok.
W. Q. Judge: Dolda vinkar i den Hemliga Läran.
» Teosofiskt Bibliotek.
» Teosofiens ocean.
C. W. Leadheater: Teosofins grunddrag.
» Andra sidan döden.
» Astralplanet.
Niemand: Bref som hjälpt mig.
Rudolf Steiner: Teosofi.
» Huru karma verkar.
» Huru uppnås kunskap om högre världar?
» Människans- och mänsklighetens andliga ledning.
H. P. Blavatsky: Nyckeln till teosofin.
» Tystnadens röst.
» Hemliga Läran.
Frans Hartmann: Magi, hvit och svart.
A. P. Sinnett: De invigdes lära.
G. Toppelius: Är en kungsväg till vetande möjlig.
M. C.: Ljus på vägen.
Vitus: Själens lif.

(Fullständig förteckning med prisuppgift erhålles på begäran från Teosofiska Centralbyrån vid Östermalmsgatan 75 n. b. Stockholm.)

Teosofisk Tidskrift kan prenumereras genom postverket, bokhandeln eller tidskriftens redaktion, Östermalmsgatan 75, Stockholm.