

Till Finlands teosofier.



Några medlemmar af Teosofiska Samfundets Skandinaviska Sektion i Helsingfors utsände på sommaren till öfriga medlemmar i Finland ett cirkulär, hvori framställdes ett förslag att härstädes inrätta ett bibliotek jämte en läsesal. Då förslaget vann understöd, i det att flere medlemmar utlofvade årliga bidrag till anskaffande af böcker samt underhåll af lokal, sammankallades ett möte till den 15 september för att närmare diskutera om saken.

På mötet, till hvilket ett tiotal medlemmar personligen infunnit sig, medan flere frånvarande företrädades genom ombud, uttalades enhälligt, att någonting borde göras för att få till stånd sammanslutning mellan medlemmarne och gifva allmänheten tillfälle att blifva bekant med de teosofiska lärorna. Och anskuffandet af ett mindre bibliotek uti egen lokal vorde en god början till förverkligande af dessa önskningsmål. Mötet beslöt därför tillsätta en kommitté af tre personer jämte en suppleant, hvilken på lämpligaste sätt skulle värka för, att en början komme till stånd. Till denna bestyrelse, hvilken mötet bemyndigade att mot redovisningsskyldighet uppbära utlofvade bidrag, köpa böcker, hyra lokal samt vid behof sammankalla nytt möte, utsågos kamrer Herman Hellner, kontorist John Backman, studeranden Herbert Silander.

Önskligt är att detta företag, som utgör ett försök att få till stånd ett framtida samarbete mellan alla dem, som sträfva mot teosofins höga ideal **Sanningen** och **Mensklighetens Broderskap**, vinner så stor tillslutning som möjligt. Personer, som intressera sig för dessa sträfvanden och önska understöda desamma, kunna vända sig till kamrer Herman Hellner, Helsingfors, Ridarhuset.

Helsingfors i Oktober 1896.

Herman Hellner.

Pekka Ervast.

Selma Wesén.

John Backman.

Anna Malm.

A. Backman.

Alarik Wendell.

Herbert Silander.

konaxit af
Hvid. A. — 2 mk